

Dagtocht naar Zeeland

Op 28 juni vertrokken we vanaf Plein 1969 richting Zeeland. Een mooie bestemming omdat 2023 in het teken van de herdenking van de Watersnoodramp van 1953 staat.

Onderweg stopten we in Wagenberg bij "De Ruif". We werden er hartelijk ontvangen met vlaai en een paar bakjes koffie.

De reis daarna - naar het Watersnoodmuseum in Ouwerkerk - verliep vlekkeloos.

In het museum kregen we de gelegenheid de belevenissen van gewone mensen tijdens de watersnood en de wederopbouw te volgen. Gepresenteerd met ontroerende verhalen, indringende foto's en authentieke filmbeelden.

De harde noord-noordwesterstorm in de nacht van zaterdag 31 januari op zondag 1 februari 1953 en de springvloed stuwden het water van de Noordzee op. Het gaat op veel plaatsen mis. Vanaf 03.00 uur beginnen de dijken te breken. In Zeeland, maar ook in delen van Noord-Brabant en Zuid-Holland blijken de dijken niet bestand tegen het natuurgeweld. In één nacht zetten overstromingen 165.000 hectare land in grote delen van Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Brabant onder water.

Het zwaarst werden de zuidzijde van Duiveland en van Overflakkee getroffen. In het dorpje Ouwerkerk kwam één op de zes inwoners om. Veel gebouwen gingen verloren.

Het Watersnoodmuseum is gevestigd in de vier caissons, die gebruikt zijn voor de sluiting van het laatste stroomgat; de bres in de dijk bij Ouwerkerk.

Na de kennismaking met het museum van ongeveer een uur hoorden we van veel mensen dat dit aanleiding was om nog eens terug te gaan om uitgebreider rond te kunnen kijken.

De lunch met soep en broodjes gebruikten we in het Vijfde Caisson dat naast het Watersnoodmuseum ligt.

Vandaar reden we naar het nabijgelegen Zierikzee. Onze chauffeur parkeerde de bus aan de zuidoostkant van het stadje op parkeerterrein Havenpoort P1. Vandaaruit verkenden we met drie ervaren stadsgidsen het oude stadje, dat meer dan 500 rijksmonumenten heeft. Tijdens de wandeling van 1 uur zagen we er een fractie van: bijv. de Zuidhavenpoort, 's Gravensteen, Huis De Haene, De Beurs, het Stadhuis(museum) en de Dikke Toren. Daarna konden we het centrum nader bekijken. Maar velen gaven de voorkeur aan het pikken van een terrasje. Want hadden we nog gedacht dat er regen kon vallen; het was een zonovergoten warme dag.

Toen keerden we huiswaarts, maar eerst gingen we in restaurant "De Gouden Leeuw" in Terheijden aan tafel voor een lekker 3-gangendiner ter afsluiting.

Door Hans - de ervaren, kundige en vriendelijke chauffeur en reisleader van Brabant Expres - werden we weer veilig en voldaan naar Plein 1969 teruggebracht.